



Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk

November 2023

De kinderen van dienst voor de komende periode zijn :

05-11 Maud en Tirza

12-11 Anna en Tirza

19-11 Bram en Ruben

26-11 Ava en Elfi

03-12 Josephine en Bram



Een aantal aandachtspunten :

- Kinderen melden zich om 9.45 uur in de consistorie.
- Als de dienst begint lopen ze met de dominee en de kerkenraad mee naar binnen , gaan op de eerste rij zitten en steken samen met de ouderling van dienst het kaarsje van het lantaarntje aan.
- Kinderen mogen daarna als ze dat fijner vinden bij hun ouders gaan zitten.
- de kinderen mogen helpen met collecteren..



1

Lees dit verhaal in Matteüs 25



€5.000 werd €10.000



2



€2.000 werd €.....



3



€1.000 werd €.....



Gebruik
het...

...anders ver-
lies je het!

Help de luie slaaf zijn geld vinden.

Voel jij je onbelangrijk of nut-
teloos? God wil jou graag
gebruiken!



Rebus



B=W



BAN=GED

holle
bolle...



-S



H=G

-N



-P



-I-T



V=T

+E



NG=AF

Pannenkoeken

Hoeveel pannenkoeken kun je eten op een lege maag?

Maar één hap, want dan is je maag niet meer leeg.

Meervoud

Wat is het meervoud van stad?

Steden.

En het meervoud van Baby?

· Tweeling.



Kabaal

Wat maakt meer geluid dan een boze leeuw?

Twee boze leeuwen.

Ruzie

Een baas wordt boos op zijn bediende. “je moet de klant altijd gelijk geven !” zegt hij. “ja, baas” antwoordt de bediende. Dan vraagt de baas : Waar hadden jullie trouwens ruzie over?” Zegt de bediende : “Oh , de klant zei dat hij jou een oen vindt!”

Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat?

Tijd om naar de klokkenmaker te gaan!

waarom zit er een stuur op je fiets?

dan hoeft je de bel niet vast te houden!



Lieve kinderen,

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle.

Ik ben op vakantie geweest! Als mijn baasjes ergens heen gaan, mag ik altijd heerlijk achterin de auto liggen. Ik vind het dan altijd spannend waar ik heen ga. Vaak gaan we dan naar familie van mijn baasjes of even wandelen in de omgeving. Deze keer kwam ik op een heel nieuwe plek, in een mooi vakantie-huisje. Eerst heb ik eens lekker aan alle stoelen, tafels en kastjes gesnuffeld. Alles rook goed en ik voelde me er direct thuis. Ook was er een tuin bij. Op de foto zie je mij in de tuin. Ik heb een superleuke vakantie gehad! We hebben heel veel gewandeld. Soms dacht ik: Nu alweer, ha, ha? Ja, echt joh... ik kreeg er bijna spierpijn van.

Na de vakantie ben ik weer naar de kapper geweest. Gelukkig had de kapper mijn haartjes niet zo kort geknipt als de vorige keer. Toen zag ik echt niet uit! Ga jij ook wel eens naar de kapper? Hoe vind je dat? Dit keer had de kapper mijn haartjes dus wat langer gelaten. Dat is wel fijn, want het is natuurlijk ook weer wat kouder buiten.

O ja, het is natuurlijk ook nog Dierendag geweest! Daar zou ik nog iets over vertellen. Ik ben die dag wel een beetje extra verwend hoor! Dat is altijd leuk toch: verwend worden. Het meeste kun je mij verwennen met een groot bot. Die ga ik lekker oppeuzelen. Ook vind ik het leuk om er mee rond te lopen. Dat vind ik stoer!

Hoe is het bij de kindernevendienst? Ik hoorde dat het er nog steeds erg gezellig is. Ook heb ik gehoord dat er weer een leuk project komt met Advent. Iets met een klok. Je zult er vast nog wel meer over horen!

Zo, nu moet ik echt weer even uitrusten hoor. Dat schrijven is echt super vermoeiend. Ik krijg er kramp van in mijn poot. Dussss...

Tot het volgende Pablo's Praatje!

Lieve groetjes en... een poot 

Hallo allemaal,

Komen jullie in november
ook weer de diensten
met ons meevieren?



GEDACHTENISDIENST Zondag 26 november

Deze zondag heet de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.

Tijdens deze dienst herdenken
we de mensen die
(het afgelopen jaar)
zijn overleden.

Het is fijn om feestdagen met
elkaar te vieren,
maar het is ook goed om
verdrietige momenten met
elkaar te delen.



HEILIG AVONDMAAL Zondag 12 november

Weet jij:
waarom we het avondmaal vieren,
en hoe? en wat dit betekent?

Dit kerkraam met brood, wijn en de duif
is nog saai. Kleur jij het mooi in?



ADVENT/ KERSTPROJECT Weet jij hoe laat het is?

Voor ons tijd om het project en het kerstspel
alweer te gaan voorbereiden.
Natuurlijk hebben we jullie hierbij nodig
en houden we jullie op de hoogte...
daar kun je je klok op gelijk zetten!

God zorgt voor jou!

