



Weten jullie het nog?

Vorige keer schreven we over Lukas en Loes die een muis in de kerk zagen.

Hebben jullie ook weleens een muis in de kerk gezien?

Laat het ons dan weten, was je bang of vond je het een beetje eng?

Nu proberen Loes en Lukas weer naar de dominee te luisteren.

De dominee praat soms hard, en dan weer zacht.

Hij verteld over een man die heel sterk was.

Weten jullie al wie dat was?

Het was Simson, hij kon zomaar met een leeuw vechten.

Lukas doet zijn ogen dicht en ziet het al voor zich.

Hij heeft die kracht niet zomaar, die kracht krijgt hij van God.

God zorgde ervoor dat hij de wilde dieren bij zijn schapen vandaan kon houden.

Het is Simson zijn werk, hij houdt van zijn werk en doet dit vanuit zijn hart.

zo zorgt hij ervoor dat zijn schapen veilig zijn.

Weten jullie hoe God ervoor zorgde dat Simson zo sterk was?

De dominee wijst naar zijn hart en zegt:

"je moet wat je doet met je hart doen!

Niet met je hoofd, maar met je hart.

Zo zou God het willen."

Lukas slaat op zijn borst daar zit zijn hart.

Hoe doe je dat vraagt Lukas zich af.

Moet je dan je hart uit je borst halen?

Hij moet er om lachen.

Wat je doet voor God doe je met je hart.

Hij snapt niet wat de dominee daar mee bedoeld.

De papa van Lukas zit naast hem.

"Stil" zegt hij "ik zal je het uitleggen..."

Als je goed wil dienen doe je dat met heel je hart...

Luister," zegt de papa van Lukas zachtjes.

"Als de kraan dicht is komt er geen water uit,
maar als je hem een klein stukje open zet komt er water uit.
Zo zou God willen dat wij ons hart een beetje open zetten.

Dan doet God de rest.

Hij is net als het licht in de nacht

God is groot en hij wil jou.

Hoe jong je ook bent, het maakt voor God niet uit."

Tot volgende keer met een nieuw verhaal

